

NÄSTA NUMMER AV

CORE MAGAZINE

NR2 MARS 2009 FOKUS KONFERENS



Foto: www.fritzhansen.com

NÄSTA NUMMER AV CORE MAGAZINE KOMMER UT V.17
FOKUS KONFERENS



“Det är roligt att leta efter krämen som kanske kommer att ge huden den där lystern man alltid drömt om, raktlöddret som får rakhyveln att susa fram som en Ferrari över hakan, eller mascaran som sitter där den ska dagen lång.”



Katarina tipsar om vårens bästa produkter s.104-107
Se Köpställen s.115

I VÄNTAN PÅ VÅRSOLEN

Av: Katarina Olivemark, redaktör för skönhetsbloggen Bjooti.net

JAG MINNS FORTFARANDE mammas trasiga ögonskugga i grönt som skramlade omkring längst nere i hennes tämligen fattiga necessär. Jag petade runt i den spruckna kakan med fingret ända tills det bara återstod pulver av den redan smuliga skuggan. Jag vet inte om det var där i badrummet, tillsammans med mammas smala sminkväska, som jag utvecklade denna kärlek som somliga kallar besatthet till allt vad krämer, lotions och potions heter, eller om det var senare i livet. Kanske var det katalogerna med postorder smink hemma hos mormor, kanske var det de spännande tvålarna som pappas nya fru tog med sig in i slakten, eller var det mån tro läppglansen i roll-on flaska som granntjejen med den tjugusiga 80-tals permanenten stolt visade upp för mig en kväll då hon satt barnvakt åt lillebror och mig? En som doftade choklad, en som allra ljuvligaste mint och en som luktade som en hel arsenal av syntetiska jordgubbar. När det än var, så förstod jag rätt tidigt att det här med smink, det är grejer det.

Jag har alltid funnit en enorm tjusning i att skruva av locket på nyinhandlade burkar, att vandra längs sminkdiskarna i varuhuset, för att inte tala om den lilla pinsamma kicken jag får av att glutta i badrumsskåpen då jag besöker toaletten hemma hos vänner och bekanta (och hemma hos ovänner också för den delen). Att lukta, att känna och att få en skynt av vad folk runt omkring mig gillar att smörja sig med är något jag helt enkelt är

näst intill barnligt förtjust i. Ska jag vara helt ärlig så har jag till och med gått så långt att jag faktiskt har smakat på innehållet i vissa av dessa burkar också. Sambon tycker att jag är vrickad, sonen ojar sig över att jag är pinsam, men kom igen, sockerskrubben såg ju faktiskt rätt god ut där den stod i sin tjugusiga burk och ska sanningen fram så smakade den inte så tokigt heller.

Som ni kanske förstår tar jag detta med skönhet på största allvar, men aldrig utan en glimt i ögat. Skönhet, vare sig vi snackar om smink och långa lackade naglar eller enkel hudvård utan några krusiduller, ska vara kul! Bort med pepinnarna och fram med glädjen. Det är roligt att leta efter krämen som kanske kommer att ge huden den där lystern man alltid drömt om, raktlöddret som får rakhyveln att susa fram som en Ferrari över hakan, eller mascaran som sitter där den ska dagen lång. Det finns så många andra saker i livet som är trista och tradiga att jag tycker man kan försöka göra den där stunden framför spegeln, vare sig det rör sig om två minuter eller tre kvart, till en vardagsaos av lugn och lycka. I synnerhet nu när vi är mitt i den allra kallaste och mörkaste delen av året. Sedan om man hittar ljuset i ett knallrött läppstift eller i en schysst aftershavekräm, det är upp till var och en, vilket också är själva tjusningen med skönhet.

I det här numret av Core Magazine tittar vi på produkter som kanske kan skänka en strimma ljus i ditt vintermörka badrum och samtidigt pigga upp arbetsdagen i väntan på att vårsolen hittar oss. ❖